

# 6X

## DE FAVORIETE PLEKKEN VAN ONZE 'HOFFOTOGRAFEN'

Als er iemand oog heeft voor mooie plekjes, zijn zij het wel: onze vaste fotografen delen hun persoonlijke aanraders in het Middellandse Zeegebied. Van een afgezonderd Grieks eiland tot de contrastrijke dynamiek van Napels.



Annette Spaan Folegandros (Cycladen, Griekenland)

### HEERLIJK AFGEZONDERD

Folegandros is een prachtig Grieks eiland in de Cycladen, waarvan de meeste Grieken zo'n tien jaar geleden nog amper hadden gehoord. Ik vond ooit een artikel in een reistijdschrift met de titel: 'Folegandros; je bent nog eerder in New York'. Er is namelijk geen vliegveld en

de ferryboot doet er vanuit Athene tien uur over om er te komen (hoewel, de Seajets tegenwoordig vier uur). Het is precies wat ik zo fijn vind aan Folegandros: het massatoerisme bestaat er niet, er zijn maar zo'n 650 permanente inwoners en ik voel me op het eiland heerlijk

afgezonderd. Toch kun je in hoofdstadje Chora winkelen in hippe designwinkels en zijn er veel goede restaurants. Chora is voor mij een van de mooiste dorpen van de Cycladen. Uit eten ga ik er het liefst in de mooie tuin van restaurant Pounta, waar ze ook heerlijke

ontbijtjes serveren. In het dorp Ano Meria geniet je in Nótos Studios volledig van de stilte van dit fijne eiland.  
[www.pounta.gr](http://www.pounta.gr),  
[www.notosfolegandros.gr](http://www.notosfolegandros.gr)  
[www.annettespaan.nl](http://www.annettespaan.nl)

>