

Het andere Ibiza

Bij Ibiza denk je niet meteen aan een kajak-, wandel- en fietsvakantie. Maar de natuur op dit feest- en hippie-eiland doet niet onder voor die van Mallorca. Op de bospaden en landwegen kom je vaak geen mens tegen. En al peddelend leer je de pure schoonheid van Ibiza kennen.

TEKST: ANNETTE SPAAN | FOTO'S: MELINDA KNIJN EN ANNETTE SPAAN



onderden keien gerangschikt als een meters-grote spiraal liggen voor onze voeten. Een man met dreadlocks en

bordeauxrode harembroek vertelt over de wiskundige berekeningen achter zijn kunstwerk. We staan op een plateau in het natuurreservaat van Es Vedrà in het zuidwesten van Ibiza. Beneden ons ligt de Atlantisbaai, omringd door steile kliffen. Met wandel- en kajakgids Paolo lopen we naar de piratentoren Torre des Savinar. Dwars door struiken klauteren we steil omhoog. Ik voel mijn beenspieren protesteren, af en toe prikt er een tak in mijn kuit. Dan zijn we er. Voorbij de toren steekt het onbewoonde rotseiland Es Vedrà bijna 400 meter boven zee uit. De golven fonkelen in het licht van de zonnestralen. Het eiland is volgens de één een magnetische krachtplek, volgens de ander het topje van het door de zee verzwolgen mythische rijk Atlantis. Sommigen beweren zelfs dat er ufo's landen.

Verdwenen beschaving?

Over een brug van keien bereiken we de piratentoren. Via een stenen trap klimmen we naar het dak. Paolo wenkt. 'Vanaf hier kunnen we Atlantis zien.' Hij zal het niet over de verdwenen beschaving hebben? Of toch? Hij wijst naar de baai schuin onder ons. Op de landkaart is Atlantis niet te vinden, er staan geen borden en bij navraag doet iedereen vaag. Het valt op dat er grove happen zijn gehakt uit de rotsen in de baai. Vermoed wordt dat de Feniciërs het gesteente gebruikten voor het fort van Ibiza-stad. De grot waarin de god Shiva is geschilderd, kunnen we helaas niet zien. Om Atlantis goed te bekijken moeten we erheen wandelen, maar het is een steile en zware klim. Je kunt de baai volgens onze gids het best via de zee bereiken.

Hippievrijplaats

Natuurpark Ses Salines, dat vernoemd is naar de zoutmeren, ligt net als Es Vedrà in het zuiden. Er groeien 178 plantensoorten en er leven 210 verschillende vogels. Vanaf het strand Las Salinas lopen we met wandelgids Shana naar uitkijkpunt Punta de ses Portes. Al snel laten we de drukke beachclubs achter ons en verdwijnen in een ruig duingebied. Sabinabomen en -struiken groeien er in bizarre bochten. Ook langs deze kustlijn is flink de beitel in de rotsen gezet. Uit sommige zijn gezichten, mensen en salamanders gehakt. We stoppen bij Shana's favoriete baai, waar een hippiefamilie op het verder verlaten zandstrand zit naast een op de rots gespoten peaceteken. De vrijgevochten reputatie van Ibiza heeft een lange historie. Shana: 'Toen dictator Franco aan de macht was, vergat hij Ibiza een beetje. Spanjaarden gingen in volle bussen naar Frankrijk om verboden films te zien zoals *Last Tango in Paris* en *Emmanuelle*. Hier was vrije liefde en kon alles. Franco kneep bewust een oogje toe. Als antwoord op de kritiek uit de hele wereld verwees hij naar de hippiecultuur die hij op Ibiza tolereerde.'

Privé-eiland

De pijnboomstruiken bewegen zachtjes in de wind. In de verte zien we de Torre de ses Portes, op het gelijknamige uitkijkpunt. Ibiza was lange tijd het doelwit van piraten en daarom bouwden de bewoners overal aan de kust uitkijktorens. Als er weer een boot met schurken aankwam, waarschuwden de eilanders elkaar met rook- en vuursignalen. Op het uitkijkpunt houd ik mijn hand boven mijn ogen en kijk ver uit over zee. Shana wijst op een klein eiland met een vuurtoren. 'Daar werden de piraten vroeger opgeknoopt.' Ernaast ligt het eiland S'Espalmador, dat grenst aan Formentera. Ook daar zien we een piratentoren. Shana: 'Die toren, deze waar we nu bij staan en de zee ertussen was de poort naar Ibiza. S'Espalmador is nu een privé-eiland. Een Ier heeft het in 1938 gekocht voor €300!' →



3x kajakroutes

Per kajak zie je Ibiza van een heel andere kant en ontdek je plekken die alleen via de zee bereikbaar zijn. Op www.ibiza.travel staan twintig kajakroutes met foto's en kaartjes. De makkelijkste routes duren een uur en zijn ook prima te doen als je geen of weinig ervaring hebt. Voor de echte diehards zijn er ook kajaktochten van twee dagen uitgezet. Paolo dell'Agnolo van Kayak Ibiza kent alle routes.

Route 6

Cala Xarraca naar Es Canaret

'Deze route is echt spectaculair. De ongerepte baai van Cala Xarraca is een van de mooiste van Ibiza. Zelfs in augustus is het er rustig. Tijdens de tocht ontdek je grotten en snorkel je tussen het posidonia-zeegras. Es Canaret is een paradijselijk strand.' Duur: 1,5 uur | lengte: 6,6 kilometer | niveau: makkelijk.

Route 8

Es Figueral naar Caló Roig

'Twintig minuten peddelen van Es Figueral ligt voor het eiland Illot de S'Hort een paradijselijk strand. Vlakbij Caló Roig kun je snorkelen rondom een gezonken schip. Wat mij betreft horen het strand Aigües Blanques en het gebied Es Raig ook bij deze route.' Duur: 1,5 uur | lengte: 5,3 kilometer | niveau: makkelijk.

Route 11

Cala Salada naar Ses Balandres

'Voor mij is dit het wildste gedeelte van Ibiza. Er zijn hoge kliffen en je komt langs het spectaculaire eiland Ses Margalides. In de inham Ses Balandres met zijn kleine vissershutten voel je je een met de natuur.' De route loopt langs de kust van Sant Antoni de Portmany. Duur: 3 uur | lengte: 14,5 kilometer | niveau: gemiddeld.

IBIZA VOELT INEENS ALS HET EINDE VAN DE WERELD. WE KIJKEN UIT OP STEILE KLIFPEN, KLEINE ROTSEILANDEN EN EEN HELBLAUWE ZEE DIE AAN DE HORIZON DE HEMEL RAAKT

Wijnfestival

In het noorden van Ibiza wonen maar zesduizend mensen. Dit is absoluut de rustigste en beste plek om te wandelen en fietsen. Vooral het beschermde natuurgebied Es Amunts in het uiterste noorden. Na Es Vedrà verkennen we met Paolo ook dit stuk van het eiland. Langs olijfgaarden en bermen vol wilde bloemen wandelen we het dorp Sant Mateu uit. In de roestrode aarde wisselen wijnranken, graanvelden, amandel-, vijgen- en carobbomen elkaar af. Toch is er op Ibiza volgens Paolo de helft minder landbouw dan vijftig jaar geleden. 'Toen het massatoerisme opkwam bleek voor sommigen een maand werken in een bar meer op te leveren dan een jaar arbeid op het land. Nu verbouwt de jongere generatie weer zelf groente, maar puur om de traditie levend te houden, voor het plezier en om gezond te eten.' Wijn maken is ook populair. 'In december is er in Sant Mateu een wijnfestival waar families uit de streek hun zelfgemaakte wijn laten proeven en de beste wordt uitgekozen.'

Amandelbloesem

Volgens Paolo is het zelfs in de zomer, het toeristische hoogseizoen, nog rustig in het noorden. Toch vindt hij de herfst, winter en het voorjaar geschikter om te wandelen dan de hete zomer. Vooral januari. 'Dan staan overall amandelbomen in bloei, een schitterend gezicht.' We verlaten de landbouwvelden en lopen via een pijnbomenbos naar de afgebrokkelde Torres d'en Lluc. We komen geen mens tegen en de natuur heeft het hoogste woord. Als we aankomen bij de toren kijken we uit op steile kliffen, kleine rotseilanden en een helblauwe zee die aan de horizon de hemel raakt. Ibiza voelt ineens als het einde van de wereld. Paolo heeft versgeplukte kersen, pruimen en amandelen meegenomen. Terwijl we ze eten, zien we de kopjes van groene hagedissen die vanachter keien naar ons loeren. Voor we het weten proberen ze onze pruimen buit te maken. Terwijl de meeste wandelroutes op Ibiza niet zijn aangegeven, zijn de fietsroutes wel voorzien van

borden. Volgens fietsgids Quico is fietsen populair op Ibiza. 'Ik hoop dat het net zo belangrijk wordt als op Mallorca. Daar is zelfs een fietshotel en rijden toeristen ook in de winter. Ibiza is in dat seizoen verlaten, terwijl dit juist een mooie periode is voor een sportieve vakantie.' Zelf fietst hij het liefst in het noorden. 'Rondom Sant Josep in het zuiden is het steil en zwaar. Het is hier ook rustiger, het zuiden is erg druk.'

Bougainville en cactussen

Als we het stadje Santa Eulària uitrijden moeten we een stuk over de autoweg fietsen. Voor ons Nederlanders is het best eng om het asfalt te delen met auto's en motoren. Wanneer we later door de landbouwvelden fietsen zijn we dat snel weer vergeten. Quico: 'In de zomer is het te gevaarlijk om op de autoweg te fietsen. Ibiza is het meest geschikt om offtrack te rijden.' Gelukkig is het eerste fietspad op Ibiza een feit. Van Sant Miquel slingert het langs de PM 804 via Santa Gertrudis richting Ibiza-stad. Onze tocht van 20,5 kilometer gaat voor een groot deel over landwegen met stenen muurtjes en zonovergoten akkers. Hier en daar zoeven we langs witgekalkte finca's met muren begroeid met bougainville, cactussen in de tuin en een zwembad in de boomgaard. Voorbij agroturismo Atzaró lijkt de bewoonde wereld op te houden.

Mountainbiken

Dit was een rit voor ongetrainde fietsers, maar ook de sportieve pedaalridder kan zich op het eiland uitleven. Ibiza heeft geen hoge bergen, maar het vaak heuvelachtige landschap kan een behoorlijke uitdaging zijn. Met fietsgids Boris spring ik op de mountainbike. Hij is topfit en al boven op de heuvel als ik halverwege niet meer verder kom. Vanuit Sant Rafel gaat onze toer door het bos naar Santa Gertrudis en via landwegen weer terug. Terwijl de keien op de bospaden mij alle kanten op doen stuiteren, zoef ik door de struiken en vlieg net niet uit de bocht. Ibiza geeft na de hippies, dj's en feestgangers alle aanleiding voor een nieuwe invasie. Van sportievelingen deze keer. ■



SABER MÁS IBIZA



INFORMATIE

Kijk voor meer informatie over wandel- en fietsroutes op de website van het toeristenbureau van Ibiza: www.ibiza.travel. Je vindt er 21 gedetailleerd beschreven fietstochten die je in pdf kunt uitprinten en downloaden naar je GPS.

WANDELEN MET EEN GIDS

De vriendelijke gids Paolo dell'Agnolo organiseert wandel- en kajaktochten op Ibiza en Formentera. Bijzonder zijn de wandelingen bij vollemaan. www.kayak-ibiza.com. Shana Dominique Lacroix is een enthousiaste gids voor heel Ibiza en Formentera. shanaibiza@gmail.com. Meer informatie: www.guiasibiza.com.

FIETSVERHUUR EN FIETSGIDSEN

Kandani Dit bedrijf verhuurt fietsen en organiseert tours. Ook ontwerpen ze routes op maat. Hun winkel zit in Santa Eulària, maar ze leveren en halen fietsen op over heel Ibiza. www.kandani.es. **Ibizasport** Organiseert tours, complete fietsvakanties en verhuurt fietsen. Extra geschikt voor mountainbikeliefhebbers. www.ibizasport.com.

NORDIC WALKING

In het prachtige achterland van gemeente San Antoni de Portmany zijn vijf bewegwijzerde nordicwalkingroutes uitgezet. www.santantoni.net.

SLAPEN

Can Lluc Boutique Country Hotel & Villas Deze prachtige en luxe agroturismo ligt midden tussen de landbouwvelden en

heeft een eigen moestuin en wijngaard. Het hotel staat op de Gold List 2013 van Condé Nast Traveller. Het ligt op 10 kilometer van Ibiza-stad en 2 kilometer van het dorp Sant Rafel. Geweldige menukaart! De kamers in traditioneel Ibiziaanse stijl kosten €250 tot €600 per nacht. De moderne villa's €550 tot €850 per nacht. Ook verhuren ze een vakantiewoning. www.canlluc.com.

Invisa-hotel Club Cala Verde Dit resort ligt in het noorden van Ibiza op loopafstand van het strand Es Figueras. Mooie kamers, veel speelgelegenheid voor de kinderen en een gastvrije sfeer. www.invisahoteles.com.

CULINAIR

Can Cires (Sant Mateu). Strijk na een wandeling neer op het fijne terras van dit restaurant met kunstgalerie. Je wordt er met open armen ontvangen en het eten is heerlijk. www.cancires.com.

Restaurante Es Ventall (Sant Antoni de Portmany) Zeer smakelijk adres waar zowel de authentieke als moderne gerechten geserveerd worden. Chef José Miguel Bonet geeft ook kookworkshops. www.restauranteesventall.com.

WINTERVLUCHTEN

Buiten het zomerseizoen was het vanuit Nederland lange tijd lastig om op Ibiza te komen, maar Transavia vliegt deze winter vanaf Eindhoven twee keer per week naar het eiland.