

Fietsen op z'n Grieks



We stoppen tijdens de stadstoer bij het theater Odeion van Herodes Atticus. In de zomermaanden zijn er muziekvoorstellingen



De meeste mensen reizen met een auto of scooter door Griekenland, maar waarom zou je als Nederlander niet gewoon op de fiets gaan? Ik boek de 8-daagse fietsvakantie van *Global Cyclist*. In Athene stuur ik op een Nederlandse fiets door de historische straten, op de Saronische eilanden Aegina en Agkistri toer ik door olijfgaarden en pijnboombossen en over stranden.

Nu verkrijgbaar!



Boordevol TUINTIPS

Boordevol CADEAUS

Boordevol VOGELS

68 pagina's vogel-inspiratie bestel 'm GRATIS

Vogels kijken: wat heb je nodig?

De allereerste vogelcadeaus!

Vogelbescherming NEDERLAND

MAKELIJK BESTELLEN • ANTIKLEEF

Houdt u ook van vogels en natuur?

Bestel dan nu het GRATIS magazine 'Vogels dichterbij' van Vogelbescherming Nederland. Vol met tips over vogels kijken en hoe u van uw tuin een klein vogelparadijs maakt. Zodat we samen de vogels beschermen.

Ga na vogelbescherming.nl/dichterbij en bestel; u ontvangt het magazine binnen een week thuis.

Haal ook de natuur in huis met dit prachtige magazine.



Bestel 'm GRATIS op vogelbescherming.nl/dichterbij



De wijk Plaka in Athene heeft vele gezellige terrassen



Mini Special

Fietsen in Griekenland

Tijdens de Mezzedakia-tour van Let's Meet in Athens rijden we op Nederlandse Cortina fietsen



Tijdens de Mezzedakia-tour proeven we raki in een van de authentieke taverne's in Psiri



Een tentoonstelling over de keuken en agrarische cultuur van de Griekse kloosters in het Grieks Gastronomisch Museum van Athene

Als de avond valt in Athene, fietsen een groepje toeristen en ik door de straten van de hippe wijk Psiri. Global Cyclist schotelt ons met de Mezzedakia-tour van lokale reisorganisator Let's Meet in Athens eerst een ontdekkings-tocht naar culinair Griekenland voor. Op neoklassieke gebouwen pronkt graffiti die niet zou misstaan in een kunstgalerie, en in het hart van Psiri wisselen kleurrijke barretjes elkaar af. Onze gids trapt op de rem voor het Grieks Gastronomisch Museum, dat gehuisvest is in een gerenoveerd negentiende-eeuws pand.

Gastronomisch museum

Het in 2014 geopende museum is volledig gewijd aan de Griekse keuken, een unicum in Athene. Onze fietsclub krijgt een rondleiding langs de lopende tentoonstelling over de keuken en agrarische cultuur van de Griekse kloosters. We leren dat de monniken bidden tijdens de bereiding van hun voedsel en dat beschermheiligen waken over het eten. In de kloosters geproduceerde wijn en olijfolie zijn te koop in de museumwinkel. Met zoveel aandacht van boven kan er in Griekenland niets mis gaan met het eten. Na alle informatie is het hoog tijd om

te proeven. In een sliert fietsen we achter de gids aan naar een authentieke taverne achter de centrale markt. "Welkom!" roept eigenaresse Maria als we de deur openen. Grote potten dampen achter haar op het vuur. Ze tilt deksels op en gunt ons een blik op haar gerechten. "Grieken delen graag de maaltijd. Daarom eten we vaak mezedes, verschillende kleine gerechtjes waar we allemaal van proeven," vertelt Maria. Ze gaat rond met een dienblad vol glaasjes raki, daarna komen de mezedes op tafel: fava, gehaktballetjes en met feta gevulde paprika's.



Resten van de tempel van Afaia



Kerken, kapelletjes; het landschap is ervan vergeven

Dit gebied kent alle karakteristieke beelden van Griekenland



‘Even stap ik van mijn
zadel, pluk vijgen
uit een boom en zet
mijn tanden in
het fruit’

zoeken hun weg over de zandpaden, de zee aan mijn linkerkant blijft lonken. Mensen zwemmen in kleine baaitjes en liggen te zonnen op rotsen. Even stap ik van mijn zadel, pluk vijgen uit een boom en zet mijn tanden in het fruit. Na een korte fietstocht rijd ik het rustige kustdorp Vagia binnen. Vanuit mijn kamer in het hotel kijk ik uit

Filosoof Diogenes

Langs drukke terrassen fietsen we naar een mezedepolio, een restaurant waar ze voornamelijk mezedes serveren. Daar komen hummus, een pittige Libanese kaas-salade en ei met pastourma op tafel. Na het eten toeren we verder door de oude volksbuurt Plaka aan de voet van de Akropolis. In de historische straat Odos Tripodon stappen we van de fiets en vertelt onze gids enthousiast verder: “Filosoof Diogenes uit de school der cynici liep hier overdag met een lantaarn door de straten. Als mensen vroegen waarom, zei hij: ‘Ik ben op zoek naar een mens.’” Onze laatste culinaire stop is in modern Athene, in Gazi. Hier is een

voormalige gasfabriek uit de negentiende eeuw omgetoverd tot cultureel centrum en uitgaansplek. Morgen staat de tweede fietstour van Let's Meet in Athens langs de culturele hoogten van Athene op het programma.

Aegina

Op de derde dag sta ik met koffer en huurfiets in de haven van Piraeus. Als de veerboot naar de Saronische Golf aanmeert, stap ik aan boord. Vanaf nu is het routeboekje mijn gids. Mijn blik glijdt over de golven, de zee ruikt naar avontuur. Na nog geen uur varen zet ik voet op het eiland Aegina, in havenstadje Souvala. De tur-

koois blauwe golven ogen verleidelijk en ik heb zin om een duik te nemen. Langs de vissersboten wandel ik de kade af, om me heen kijkend. Een auto stopt, de jonge Griekse chauffeur kijkt me stralend aan. “Annet?” Het is Notis, de eigenaar van het Vagia Hotel in Vagia waar ik de komende drie nachten zal verblijven. Mijn koffer gaat met Notis' auto mee naar het hotel, ik stap op de fiets om de route over de kustweg aan de hand van het routeboekje per fiets af te leggen. Door alle Griekse straatnamen voelt het alsof ik een schatkaart met geheime codes moet ontcijferen. Als ik het eerste straatbord eenmaal gevonden heb, begin ik er plezier in te krijgen. Mijn wielen

over bergen met pijnbomen. Op het door bougainville overgroeide terras nemen Notis en ik alle fietsroutes door.

Tempel van Afaia

De beroemdste archeologische bezienswaardigheid van Aegina ligt op vier kilometer afstand van het hotel: de tempel van Afaia, gewijd aan de gelijknamige godin en gebouwd rond 500 voor Christus. De tempel ligt bovenop een heuvel op 160 meter hoogte en hem op de fiets bezoeken is een behoorlijke uitdaging. Maar toch, als ik na een vlakke aanloop door olijfgaarden aan de klim begin, blijkt deze goed te doen. Behoorlijk trots bereik ik het sportieve

hoogtepunt van deze fietsreis. De goede staat van de tempel verrast me. De oude Grieken wisten de locaties voor hun heiligdommen wel uit te zoeken: de godin Aphaia heeft een ongekend uitzicht over Athene, de bergen van Aegina en de zee.

Agkistri

Na drie dagen neem ik in Aegina-stad de veerboot naar buureiland Agkistri. Voor ik vertrek koop ik in de haven de beroemde pistachenoten van Aegina. Ze groeien overal op het eiland. De tocht naar Agkistri duurt vijftien minuten, dan meren we aan in de haven van het dorpje Skala. Hier word ik opgewacht door Kalliopi, de eigenaresse

WILT U MEE OP DE FIETSVAKANTIE VAN GLOBAL CYCLIST?

Global Cyclist is een Nederlandse fietsreisorganisatie die in een groot deel van de wereld fietsvakanties organiseert. Deze 8-daagse fietsvakantie biedt Global Cyclist aan vanaf € 750, exclusief ticket. U begint met twee begeleide fietstours van Let's Meet in Athens, de lokale partner van Global Cyclist. Daarna gaat u zelf op pad. Hiervoor krijgt u een gedetailleerd routeboekje mee met tips voor onderweg. www.globalcyclist.nl

LET'S MEET IN ATHENS

Let's Meet in Athens organiseert diverse fietsexcursies in Athene en op het nabijgelegen eiland Agkistri. De fietstours in Athene worden zowel op stadsfietsen als e-bikes aangeboden,

die u los van de tours ook voor een dag kunt huren. Voor de fietsvakantie verhuurt het bedrijf toerfietsen met 21 versnellingen. www.meetinathens.eu

GASTRONOMISCH MUSEUM

Kijk voor meer informatie over het museum op www.gastronomymuseum.gr. Het is een aanrader te lunchen of dineren in het sfeervolle restaurant.

VAGIA HOTEL – AEGINA

Dit gezellige hotel in het dorp Vagia is omringd door schitterende natuur. Overal zijn leuke zitjes waar je heerlijk kunt relaxen. Veel van de mooie kamers hebben uitzicht op zee of de tempel van Afaia. Vagia is een prima uitvalsbasis om het eiland te verkennen, vooral op de fiets. Notis en

zijn moeder verwelkomen u met open armen. Haar zelfgemaakte ontbijt met Citroencake, kaastaart met feta en aardbeimarmelade is om te smullen. www.vagiahotel.gr

HOTEL SARONIS - AGKISTRIS

In het hart van Skala ligt dit fijne hotel op loopafstand van stranden, restaurants en een bruisend nachtleven. De mooie kamers zijn schoon en verzorgd en sommige hebben zicht op zee. De eigenaren Yiorgos en Kalliopi geven u het gevoel dat u familie bent en staan altijd voor u klaar. Het heerlijke ontbijt is zelfgemaakt en dat proeft u! Het aangrenzende visrestaurant Moschos van de broer van Yiorgos is een aanrader. www.saronis.com



Voor € 5,- kun je de hele dag zonnebaden op het privé-eiland Aponisos, vlak voor de kust van Agkistri



Het prachtige Dragonera-strand op het eiland Agkistri

zich een gezelschap bij gedekte tafels op een meter van de zee. Tientallen mensen onder wie een priester kijken in mijn richting en beginnen te klappen. Al snel blijkt dat ze niet voor mij klappen maar voor de bruid die te paard het strand op rijdt, met blote voeten en een bloemenkrans op haar hoofd. Ik ben getuige van een Griekse bruiloft! Terug op de hoofdweg volg ik de steile afdaling naar het dorp Limenaria. Waar ik op Aegina een bezienswaardigheid was op mijn tweewieler, kom ik op Agkistri vele fietsers tegen. De weg houdt op bij Aponisos, waar een gelijknamig privé-eiland vlak voor de kust ligt. Ik parkeer mijn fiets, steek de brug over naar deze rots, betaal € 5,- toegang en zoek een ligbed uit. Even later plons ik het warme water in. De zon vermengt de felblauwe tinten met zijn goud. Visjes zwemmen rondom mijn benen, witte jachten varen voorbij. Ik ben het paradijs ingefietst. •

van Hotel Saronis. Langs een strand en kleurrijke barretjes met loungemuziek fiets ik naar het hotel, dat midden in Skala ligt. Daar wacht me een tropische verrassing: op mijn terras groeien bananenbomen. De volgende ochtend verwent Kalliopi mij met een biologisch ontbijt, met eigengemaakte jam, sinaasappelcake en kaastaart. Ik bestudeer de routekaart. Agkistri past zeven keer in Aegina en het eiland telt 1000 inwoners. De route die ik ga fietsen, gaat over de enige geasfalteerde weg op het eiland en is zeven kilometer lang. Voordat ik op de fiets spring, vertelt de receptioniste over het eiland: "Agkistri was 28 jaar geleden op geen kaart te vinden. Er waren hier maar

twee auto's, spullen werden per ezel naar Skala gebracht. Nu is Agkistri als vakantiebestemming heel populair bij de Grieken. Het is een van de groenste eilanden."

Griekse bruiloft

Over de lange boulevard van Skala fiets ik naar Milos, het hoofdstadje van Agkistri. Onderweg ontwijk ik overstekende katten en rijd langs witgekalkte huizen met blauwe luiken. Na twee kilometer rijd ik in een pijnbomenbos, waar ik afsla naar het strand Dragonera. Dan word ik tot mijn verbazing ingehaald door een luid toeterende auto met aanhangwagen waar twee chique geklede oma's in zitten. Op het strand bevindt

Op het Dragonera-strand van Agkistri zijn tafels gedekt voor een Griekse bruiloft



Een Griekse bruiloft op het Dragonera-strand van Agkistri

